

1)

Beretning 2010.

Siden sidste generalforsamling har vi mistet følgende medlemmer:

Esther Mirø født. Kublitz, Rachel Schlesinger født. Fingeret, Hanne-Grethe Halberstadt, Tobias Enk, Nikolay Barkowski, Lisa Lea Kvetny født. Braginsky, Karin Lexner født. Olausson, Abraham Besjakow, James Feder, Irma Karp født. Rosner, Poula Meyrowitsch født. Fingeret, Mary Isachsen født. Sverdlin.

Det kommer altid bag på en når et menneske, man troede udødeligt pludseligt går bort. Karin Lexner kom med i arbejdet som tarahdame i en alder, hvor der var mange andre forpligtigelser og gøremål, med arbejde, familie, venner og sin store rejselyst.

Karin var en kvindelig globetrotter der kom til unikke steder, og fik mange oplevelser med indtryk med forskelligheder i samfundsformer og kulturliv.

Karin var i sit eget bysamfund en iværksætter af en læsekrede, medlem af biblioteksudvalget, og formand for lokalrådet i Ganløse.

Hendes varme omfattede os alle i MT, i vores Selskab udførte Karin trofast de pligter som tarahdame, Karin kom når der blev kaldt uanset vejrlig og tidspunkt.

Tabet over at dette kærlige menneske er gået bort, er stor – vi har mistet Karin, og med hende dyder trofasthed og værdier, der er blevet sjældne.

Mindet om Karin Lexner vil altid være fyldt med taknemlighed.

Vore 12 medlemmer vil blive savnet og vores tanker går til deres familier. Jeg vil foreslå, at vi indleder generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer. - Vi har indskrevet dem til evig erindring i Selskabets minde protokol. Må deres sjæle være forbundet med livets bånd.

Det er med vemod, jeg på Begravelsesselskabets vegne, må udtrykke et æret være deres minde. Tak.

2)

2010 har været et travlt og begivenhedsrigt år, med mange gode oplevelser i forbindelse med vores 200 års jubilæum.

Vores stifters beslutning om oprettelsen af vores Selskab. Deres fremsyn og viljen fra dengang har overlevet. Vores tanker og tak, må gå til alle de Kvinder og Mænd, der gennem alle de mange år, har brugt alt deres tid og kræfter i vores Selskabs tjeneste. Jeg vil senere i min beretning, vende tilbage til jubilæet.

Efter generalforsamlingen i fjor, konstituerede bestyrelsen sig med følgende områder:
Kasserer, Næstformand og Protokolansvarlig Johnny Tikotzky, Finanssekretær & 2. Næstformand Gunnar Bjørk, Sekretær Bjarne Bikov, Henry Nachmann, Thorbjørn Adalsson, Bent Bograd, Salle Fischermann, Simon Fish, Michael Nadelmann, Jan Strumberger og Hannah Schalimtzek.

Bestyrelsen var atter venlig, at genvælge mig for 15 gang som formand.

Der skal her fra generalforsamlingen, sendes en stor tak til alle i dame afd. for et stort og samvittighedsfuldt arbejde.

Vores tarahdamer, gør et kæmpe arbejde, uden at der bliver sagt tak nok for denne indsats. Vi har i årets løb bedt Fru Helen Jacobsen om at være koordinator, og være bindeleddet mellem Gert U og Taharah damerne.

Vi har både til Dame & Herre taharaen fået flere med, nogle af vores unge medlemmer har valgt at deltage, hvilket vi er meget taknemlige for.

I 2010 har vi medvirket ved 45 begravelser, vi har haft 3 bestyrelsesmøder, og mange udvalgs møder. Selskabets medlemsliste er ajourført pr. 31/12 2010, vores medlems tal er nu på 381 personer, 3 medlemmer er flyttet til udlandet, 2 medlemmer har udmeldt sig. Vi har fået 15 nye medlemmer.

Tak til Gert for et godt samarbejde.

3)

Tak til Johnny Tikotzky og Bent Bograd som har vikarieret, når Gert har været bortrejst. I klarer alle de opgaver der kommer, tak til jer begge for en fin og værdig indsats.

Der skal også være en tak til den øvrige bestyrelse: I er alle med til, at få dette Selskab til at kunne fungere på en værdig måde.

Vores økonomi er god og stabil, Gunnar Bjørk og Johnny Tikotzky, sammen med vores rådgivere i revisionen, har med deres faglige viden og sikre overblik gennem årene, at vi i dag kan fremlægge et flot regnskab i et Jubilæumsår, der altid vil være forbundet med mange udgifter.

Vi har forsat samarbejdet med Jødisk Broderselskab og Chevre Kaddisha. Vi har afholdt de traditionelle og meget hyggelige aftener, Jom Kipper Katan. På grund af byggeriet i Krystalgade, afholdt vi Tikun Hoshanna Rabba hos Chabbat i Ole Suhrsgade.

Vi fik maden fra Kosher Delikatesse. Overrabbineren holdt en lærerig tale, så det blev trods alt, i andre omgivelser en vi er vant til - en traditionel aften.

Vi har forsat samarbejdet med Overrabbineren, med at administrere legatet til renovering af gravsten, det vil også fremgå af årsregnskabet.

Jeg blev igen af RS bedt om at deltage i højtideligheden den 6. maj ved mindestenen på Jagtvej, for de tre faldende brigader. Denne gang var det uden medvirken fra Brigadeforeningen der har opløst sig selv pga. alder.

En repræsentant fra Hjemmeværnsdistriktet i Haderslev, som har opsynet med Brigademuseet i Frøslev lejren, var til stede, og lagde en krans.

Jeg fik besked om, at man i løbet af året 2010 har flyttet mindestenen til Mindelunden, på grund af det nye Metro byggeri. Jeg har orienteret RS og Overrabbineren.

Som jeg meddelte på sidste generalforsamling udsendte SHIR HATZAFON Progressiv Jødedom i Danmark et nyhedsbrev,

4)

der meddeler at den 2. maj 2009 blev Fonden for den Progressive Jødiske Begravelsesplads stiftet.

Målsætningen for den nye fond er at den skal fungere, som den juridiske, økonomiske og administrative platform for selve begravelsespladsen. Fonden skal tillige også udvikles til at udgøre fundamentet for "Det Jødisk Begravelsesselskab Chevra Kaddisha".

Patent og Varemærkestyrelsen har givet os medhold, vores navne er blevet registreret. Registreringsproceduren er afsluttet den 16. februar 2010. Intet andet Selskab eller enkeltpersoner, kan med den meddelte varemærkebeskyttelse - herefter benytte denne betegnelse – og naturligvis heller ikke de danske navne. Vi har sammen med Chevra Kaddisha informeret alt om de forhold i Jødisk Orientering maj nr.

Vores hjemmeside har fået et nyt design, og er blevet lettere at håndtere. Den har vakt stor interesse, siden april har 3200 besøgt hjemmesiden. Her har man også fået lagt vores jubilæumsskrift ind.

Vi vil oprette en e-mail kartotek og opfordre medlemmerne til at indsende deres e-mailadresser. For at kunne yde en bedre kontakt til medlemskredsen, og kommunikere en bedre service, og samtidig spare tid og den dyre porto. Man kan nu direkte tilmelde sig via hjemmesiden.

Alle e-mail-adresser vil blive behandlet fortroligt.

Dette vil blive forelagt generalforsamlingen i dag, som meddelt i indkaldelsen. Vores Sekretær Bjarne Bikov, vil forsat være hjemmesidens tovholder. Tak til Bjarne

Som jeg har nævnt på de sidste generalforsamlinger, at vi i 2010 kunne markere 200 året for vores stiftelse.

Forud var der gået mange forberedelser. Der har været udvist stor ihærdighed, det har været en indsats fra bestyrelsen, at vi har gennemført Jubilæums arrangement med stor succes.

Vi nedsatte de 3 udvalg der skulle tage sig af vores jubilæumsbog, rådhusreceptionen, og dagsmødet med de skandinaviske begravelsesselskaber.

5)

Samt det vigtigste, et beredskab der kunne holde os operativt, her må jeg takke Thorbjørn der påtog sig, at fordele vagterne til de forstandere der skulle medvirke ved begravelserne, og tog selv en stor andel af de begravelser der har fundet sted - tak Thorbjørn.

En stor tak til vores medlemmer, der tegnede sig for et publikationsmedlemskab, der var langt flere tilmeldinger, en vi havde kalkuleret med. Det sammen med vores sponsorer gav et stort beløb, der næsten afholdt en stor del bogens omkostninger.

Tak til bogens forfattere Merete og Karsten, Tak til vores medlemmer og tak til vores sponsorer, også en tak til Joseph Salamon for de flotte vignettegninger.

Joseph Salamon har foræret os de originale tegninger, som vil indgå i vort jubilæums arkiv. Tak til Bjarne som har haft kontakten med den grafiske tilrettelæggelse.

Lad mig starte med Rådhuset, vi tilskrev i efteråret 2008 Overborgmester Fru Ritt Bjerregård hvis mand Søren Mørch er tiptipoldebarn af vores stifter ML Nathanson.

Vi blev indbudt til en stående aftenreception, men fik oplyst, at hvis der kom et aftenmøde i Borgerrepræsentationen. Ville vores aftenreception blive flyttet til om dagen. På dette tidspunkt var der ingen planer fra Rådhuset side, om et aftenmøde for bystyret.

Vi gik igen med planlægningen med underholdning og indbydelserne til de Nordiske Begravelsesselskaber. Udvalget forberedte dagsprogrammet hvor vi skulle starte i Møllegade ved vores stifters gravsted.

Januar måned fik vi beskeden, at den nye overborgmester Frank Jensen havde lagt et aftenmøde, og vi måtte begynde forfra med planlægningen.

6)

Derfor måtte vi allerede d. 14. aflægge besøg hos vores Stifters gravsted i Møllegade. Erik H Bing fortalte om ML Nathanson og jeg holdt en tale og lagde en buket.

Vi blev ledsaget af en fotograf fra Kristelig Dagblad, jeg var blevet interviewet dagen før, som bragte denne højtidelighed i avisen.

Radio Shalom, indbød mig til 1 time direkte udsendelse samme aften.

Jeg blev også interviewet til Jødisk Orienterings maj nr. hvor blev der bragt en artikel om vort arbejde. Herudover blev jeg indbudt til Københavns Bymuseum, der var meget interesseret i vores historie.

Fra de skandinaviske begravelsesselskaber kom der repræsentanter fra Oslo, Gøteborg, Helsingborg, Malmø og Stockholm, fra København var indbudt Crevra Kaddisha og Jødisk Broderselskab. Vi var i alt 8 selskaber tilstede. Helsingfors og Trondheim meldte afbud. Bestyrelsen var godt repræsenteret og vores gamle inspektør Kaj Rosenberg var også indbudt.

Dagsmødet startede kl. 10.30 i Ny K. 6 med en hilsen fra medlem af RS Alan Melchior. Herefter holdt Overrabbiner emeritus Bent Melchior et lærerigt indlæg om de 4 vigtigste elementer i en menighed. Derefter indslag fra de deltagende Selskaber, frokost og derefter afgang til Rådhuset.

Mødet startede igen kl. 15.30. Her kom den islandske vulkan støvsky uventet ind, og alle fly fra København blev aflyst. Harry Rødner fra Oslo kom på færgen kl. 17 og Stockholmerne måtte til sidst opgive, at få tog og bus alt var optaget. De måtte til sidst tage en Taxa.

Tovholder var Gert, som var en dygtig mødeleder, tak for din ildhu og indsats tak Gert. Mødet endte kl. 17.30, alle var enige om, at det var et lærerigt møde for os alle, og at vi skal træffes oftere.

Jeg vil gerne konkludere på dagsmødet, at det blev en succes. Det skandinaviske samarbejde er et element, som vi skal pleje og ofre tid og penge på.

7)

Indbydelserne til Rådhuset blev lagt sammen med jubilæumsbogen, bestyrelsen tilbød at køre ud til medlemmerne i deres nærområde, det sparede os mange penge på portokontoen.

Til vores specielle indbudte gæster, brugte vi den liste, man bruger i MT, når der bliver indbudt æresgæster ved specielle arrangementer. Det kom der ikke meget ud af, afbuddene kom i flere omgange fra Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, Københavns Biskop Peter Skov Jakobsen.

Den katolske Biskop Czeslaw Kozon og Udviklingsminister Søren Pind, der selv havde bedt om at blive inviteret, meldte også afbud.

Vi havde fra opstarten været i kontakt med Kronprinsens Hofchef Per Thornit, som fra første kontakt var meget positiv for, at kronprinsen kunne deltage på Rådhuset. Der kunne ikke komme et klart svar, da Dronningen 70 års fødselsdag dagen efter, lagde beslag på Kronprinsens tid. Det havde vi heller ikke regnet med.

Vi fremsendte et pænt brev og vores jubilæumsbog til Dronningen d. 10. april og ønskede tillykke. Vi håbede, at der ville nå, at komme et svar, jeg kunne læse op på Rådhuset, men det kom først meget senere. Jeg vil læse svaret op vi fik:

Til formanden Allan Niemann Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810.

Hendes Majestæt Dronningen har pålagt mig at bringe Dem en hjertelig tak for boggaven, "Det Jødiske Begravelsesselskab 200 år, som De så venligt glædede Dronningen med i anledningen af fødselsdagen.

Venlig hilsen Annette Scheel Hofdame.

De øvrige indbudte gæster: Den Israelske Ambassadør Arthur Avnon, Kongelige Konfessionarius Biskop Erik Norman Svendsen, MB Finn Rudaisky kom, og repræsentanter fra MT ledelse og Rabbinate.

Flere fra foreningerne deltog, og de fik sammen med os en dejlig dag. Rådhuset var i et blomsterflor, smukke dekorationer overalt, på grund af Dronningens besøg dagen efter.

8)

6 unge piger fra DR Pigekor der sang så smukt og Vera Panitch der med sin Violin, spillede med en følelse og indlevelse, der blev til den bedste og dejligste musik, ledsaget af sin Farmor Larisa Panitch på flygelet.

Herudover var der korte taler Fra Rådhuset, MB Morten Kabell, Overrabbiner Bent Lexner, mig selv som Formand.

Til sidst kunne Kantor Atzmor Oren slutte af, med sin dejlige fyldige stemme, med akkompagnement af Semion Balschem.

Derefter de berømte pandekager, og hyggeligt samvær.

Jeg blev en erfaring rigere, når der bliver indbudt af Københavns Bystyre til en stående reception:

Lad alle - uanset hvem - stå op - Lad alle – uanset hvem – stå op.

Så havde vi undgået nogle pinefulde optrin fra nogle af medlemmerne, som vi godt kunne være foruden på en 200 års jubilæumsdag.

Jeg skal sige en stor tak til:

Bjarne Bikov som den interne sekretær og konferencier på Rådhuset, Steen Cadan som den eksterne sekretær, Bent Bograd som tovholder vedr. Rådhuset, Simon Fisch som var med på underholdningen. Johnny Tikotski som økonomisk ankermand.

Vi aftalte med Overrabbineren og Forstanderskabet, at vi ville give kiddusch lørdag d. 24. april. Det var en smuk gudstjeneste med en flot tale fra Overrabbineren, koret sang for os, de fhv. og nuværende bestyrelsesmedlemmer fik mitzwes.

Det var første gang efter man havde påbegyndt nedrivningen af plejehjemmet, at bordene var opstillet udendørs. Der var flot pyntet op med snitter, kager og der var også et glas champagne. Det var en perfekt afslutning på vores jubilæum.

Selskabet har foræret et pænt beløb til indkøb af nye hvide overtræk (kjoler) til Torarullerne. Som også vil fremgå af regnskabet.

Tak til vores Henry Nachmann og Jan Strumberger, som var fungerede forstandere og kiddush tovholdere.

Tak til jer alle som har givet gode råd og hjulpet.

9)

Til alle der har været med i dette arbejde, en stor undskyldning fra mig, med mine mange telefonopkald, på alle tider af døgnet,

Vi har voksne bestyrelsesmedlemmer, og dem er vi meget glade for. Vi håber, at alle der har kræfterne skal forsætte.

Vi vil starte op et Skyggekaabinet, der sammen med bestyrelsen kan hjælpe til med de opgaver vi står overfor i det daglige arbejde, når vi har brug for en ekstra hånd. Vi kan med de tilsagn, få en glidende generations skifte uden problemer. Vi byder alle velkommen, der vil være til at videreføre vores gamle Selskab i årene fremover.

Ved vores taharahdame Marianne Lewinsky runde fødselsdag, samt vores bestyrelsesmedlem Bent Bograd 75 års fødselsdag har vi afsendt et beløb til Yad Ezer - børne og ungdoms arbejdet i Hafia.

Til samme gode formål har vi også betænkt vores fhv. taharadame Esther Fish ved sin 90 års fødselsdag.

Vi har gratuleret vores fhv. bestyrelsesmedlem Bent Goldschmidt med sin 85 års fødselsdag, vi har afsendt et beløb til Aktionsgruppens arbejde.

Vores æresmedlem Hannah runde fødselsdag, har vi afsendt et beløb til cancerforskning i Israel.

Kære Hannah vi har haft mange års samarbejde i bestyrelsen, du har fra dine helt unge år, valgt at deltage i taharaen, overfor de generationer af damer der har deltaget i dette arbejde, har du i årtier været et forbillede, og en rollemodel af de sjældne. Det vidner om hvilke menneskelige egenskaber du besidder, og ikke mindst din kærlighed til alt hvad der jødisk tradition og livsholdning. Skal vi ikke give Hannah en hånd – tak.

Jeg kan ikke løbe mig fra, at jeg også har haft en rund fødselsdag, jeg vil gerne her sig tak, til alle de mange hilsner jeg har modtaget fra medlemskredsen, som jeg blev meget glad og rørt over. Tak til Bestyrelsen for Selskabets gave.

10)

Vi har igen, afsendt støtte kontingent til Radio Shalom.

Tilslut skal der være en stor tak til OR og Kantoren for et godt samarbejde. Tak også til vores revisorer Erling Krivå og Erik Nathan. Tak også til MTs kontor.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til en stor kreds af positive mennesker, som vi sætter stor pris på, som slutter op omkring vort taharah arbejde på såvel dame og herre siden, vores mange minjan mænd, der alle er med til at gøre vort selskab operativt.

Jeg vil ligeledes på denne generalforsamling konkludere:
Hvordan verden og vores Selskab ser ud ved vores 225 års jubilæum d. 15. april i år 2035, skal jeg undlade at forsøge at spå om.
Vi kan udtrykke vort håb, at der må være personer, som vil følge i vore forgængers spor, og der vil værne om og bevare vores gamle Selskab.
Samtidig må de også se nutiden og fremtiden i øjnene og vil tage ansvar for det går vores Selskab godt.

Vores 200 år historie stopper ikke her, vi oplever en stadig stigende positiv interesse, som vi har været vidne til gennem de sidste år
Vi skal nu sammen skabe det generationsskifte, som en dynamisk organisation, som Det Jødiske Begravelsesselskab har krav på.

Vi står for tradition og værdighed, som afspejler tidsånden i alle dens facetter, nationalt, internationalt, med jødisk etik, moral og kultur i bredeste forstand. Sådan som en chevre skal og må virke, på en værdig og anstændig måde, som der står skrevet i de gamle vedtægter.

Jeg vil atter i år, udtrykke det håb og ønske for os alle, at vi skal mødes så sjældent så muligt på beth olam, men at vi forsat skal kunne fungere til de alvorlige opgaver, vi har påtaget os.

Jeg stiller hermed min beretning til behandling og til godkendelse. Tak